

3^ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

17 ΝΟΕΜΒΡΗ 2016

Ο ΑΝΤΙΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ



Ωραία παιδιά, με τα μεγάλα μάτια σαν εκκλησίες χωρίς στασίδια.

Ωραία παιδιά, δικά μας, με τη μεγάλη θλίψη των αντρείων,

Αψήφιστοι, όρθιοι στα προπύλαια, στον πέτρινο αέρα,

Έτοιμο χέρι, έτοιμο μάτι, - πως μεγαλώνει

το μπόι, το βήμα και η παλάμη του ανθρώπου;

Γιάννης Ρίτσος

«Ο νεοναζισμός, ο φασισμός, ο ρατσισμός και κάθε αντικοινωνικό και αντιανθρώπινο φαινόμενο συμπεριφοράς δεν προέρχεται από ιδεολογία, δεν περιέχει ιδεολογία, δεν συνθέτει ιδεολογία. Είναι η μεγεθυμένη έκφραση-εκδήλωση του κτήνους που περιέχουμε μέσα μας χωρίς εμπόδιο στην ανάπτυξή του, όταν κοινωνικές ή πολιτικές συγκυρίες συντελούν, βοηθούν, ενισχύουν τη βάρβαρη και αντιανθρώπινη παρουσία του».

Μάνος Χατζιδάκις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Η σημερινή παρουσίαση αποτελεί μέρος του ιστορικού οδοιπορικού στην περίοδο 1961 – 1974, που επιχείρησε ο «Μαθητόκοσμος» τη χρονιά που μας πέρασε. Τιμώντας και φέτος την εξέγερση των φοιτητών του Πολυτεχνείου, αλλά και όλους όσους θυσιάστηκαν, βασανίστηκαν και διώχθηκαν στη διάρκεια του αντιδικτατορικού Αγώνα, επιλέξαμε για σήμερα να καταθέσουμε ανόθευτη τη μαρτυρία των ίδιων των αγωνιστών που έζησαν τα γεγονότα και είχαν την καλοσύνη να μοιραστούν με την συντακτική μας ομάδα μνήμες και ιστορικές αλήθειες. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στο πρώην κολαστήριο του Ε.Α.Τ – Ε.Σ.Α, που σήμερα φιλοξενεί τα Γραφεία του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967 – 1974. Ευχαριστούμε θερμά για τη φιλοξενία τον πρόεδρο του Σ.Φ.Ε.Α, Κώστα Μανταίο, τις κυρίες Κωνσταντίνα Κούκου και Όλγα Ζαζοπούλου και τους κυρίους Βασίλη Δούρο και Σπύρο Χαλβατζή, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

- Σύντομη εισαγωγή
- Σπύρος Μουστακλής
- **Το σφαγείο.** Μουσική – Στίχοι: Μίκης Θεοδωράκης
- Τα αίτια επιβολής της χούντας και οι πολιτικές εξελίξεις από το 1961 έως το 1967.
- **Ποιος τη ζωή μου κυνηγά.** Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης – Στίχοι: Μάνος Ελευθερίου
- Οι διώξεις και οι πρώτες μορφές αντίστασης
- Ο Αγώνας των φοιτητών: Η Νομική και το Πολυτεχνείο
- **Προσκύνημα.** Μουσική: Σταύρος Ξαρχάκος – Στίχοι: Ιάκωβος Καμπανέλλης
- Η συμβολή των γυναικών στον αντιδικτατορικό Αγώνα
- Τα θύματα του Πολυτεχνείου
- **L' Estaca.** Μουσική – Στίχοι: Llouis Llach

ΣΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΗΡΑΝ ΜΕΡΟΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

- ✚ Βαγίτσα Βικάτου
- ✚ Ευτυχία Γιαννακοπούλου
- ✚ Αντώνης Δημητρίου
- ✚ Στέλιος Μαρκαράς
- ✚ Δήμητρα Μουρκόγιαννη
- ✚ Νίκος Μουρκόγιαννης
- ✚ Χρυσούλα Οικονομάκου
- ✚ Αλέξανδρος Παύλου
- ✚ Αμαλία Ροζάκη
- ✚ Βαρβάρα Σολωμού
- ✚ Στέργιος Σταματάκης
- ✚ Άγγελος Τζερεφός
- ✚ Παντελής Τσαγκάς
- ✚ Λαμπρινή Τσουκαλά
- ✚ Θεμιστοκλής Χατζηγινατίου



Έργο του Τάσου
Μνήμη Παναγιώτη Ελή, 1973

Επιμέλεια ήχου: Ανδρέας Μάμαλης – Νίκος Χελιώτης



Με τους μαθητές συνεργάστηκαν οι καθηγητές Άννα Μητρακοπούλου και Κυριάκος Τσερκέζογλου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΗΣ

Απόψε το βράδυ, μπροστά σε κάποιο μικρόφωνο, παιδιά της ηλικίας μας θα δίνουν απίθανες απαντήσεις για τη σημερινή ημέρα και τον εορτασμό της. Αναρωτηθήκαμε λοιπόν αν πραγματικά υπάρχει τόσο μεγάλη άγνοια ή αν ο ρεπόρτερ κουράστηκε αρκετά για να την εντοπίσει και να την προβάλλει. Με αφορμή λοιπόν αυτή την ιδέα, προβληματιστήκαμε συνολικά για την ποιότητα της πληροφόρησης αλλά και της ψυχαγωγίας που παρέχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και αποφασίσαμε να ασκήσουμε τη δική μας κριτική, ειδικά απέναντι στα τηλεοπτικά παράθυρα και στον τρόπο που παρουσιάζουν την πραγματικότητα. Προσπαθήσαμε ακόμη να συνδέσουμε, όσο μπορούσαμε, το χθες του '21 με το σήμερα. Η σκέψη μας ήταν στραμμένη στους απλούς ανθρώπους που θυσιάστηκαν για ένα μεγάλο σκοπό και αυτούς θελήσαμε να αναδείξουμε. Στο δρώμενο που θα παρακολουθήσετε αξιοποιήσαμε:

- ❖ Αποσπάσματα από τους *Στοχασμούς* του **Δ. Σολωμού** στους *Ελεύθερους Πολιορκημένους*.
- ❖ Το ποίημα της **Νίκης Κακαβά – Γαρίδη** *Συστέγαση σιωπής*.
- ❖ Το τραγούδι *Τερατάκια τσέπης* σε μουσική **Magni – Zarra** και στίχους **Ισαάκ Σούση**, εκτελεσμένο από το **Λαυρέντη Μαχαιρίτσα** και την **Παιδική Χορωδία Σπ. Λάμπρου**.
- ❖ Τους *Χαρταετούς* του **Μ. Θεοδωράκη**.
- ❖ Κείμενα που αντλήσαμε από τα βιβλία μας και το διαδίκτυο.

Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο **Πασχίδη** για την τεχνική υποστήριξη που πάντα μας προσφέρει.

ΠΗΡΑΝ ΜΕΡΟΣ

- ❖ Γιώργος Βασιλείου
- ❖ Γιάννης Γκέκας
- ❖ Απόστολος Γκούρλιας
- ❖ Ελβίρα Γούνη
- ❖ Κώστας Καλαϊτζής
- ❖ Ιωάννα Κοριανίτη
- ❖ Ανατολή Μακαριάδη
- ❖ Νικολέτα Μαχαίρα
- ❖ Γωγώ Μπούρου
- ❖ Γιάννης Φωκάς

Τους μαθητές βοήθησαν οι καθηγητές:

Μητρακοπούλου Άννα

Τσερκέζογλου Κυριάκος



Ο θάνατος του Μάρκου Μπότσαρη (απόσπασμα από πίνακα του Θεόφιλου)

